



The Essential Case File : Character Profiles Shirley Holmes : Dutch Translation

NAAM : SHIRLEY HOLMES
LEEFTIJD : 13
NATIONALITEIT : DUAAL. BRITS /
CANADEES

Shirley Holmes was geboren in Engeland, maar verhuisde toen zij nog een maar baby was, toen haar vader een positie kreeg aangeboden op het Britse consulaat in Redington.

Door haar vaders werk heeft ze uitgebreid over de wereld gereist. In het fotoalbum zitten de foto's die dat bewijzen. Haar ervaringen hebben Shirley een zelfvertrouwen gegeven, die niet bij haar leeftijd past : wanneer je op driejarige leeftijd een kameel hebt bereden in de Sahara, dan kan je per slot van rekening bijna elke uitdaging aan !

Hoewel Shirley veel van reizen houdt, houdt zij ook van leven in Redington. Het is een typisch voorbeeld van een stad voor zakenlui en regeringsmensen, maar de rivieren en parken maken het ook een populaire toeristische trekpleister. Onbedorven, groen en vriendelijk: normaal of zelfs bijna saai – ten minste... aan het oppervlak.



Maar Shirley kijkt *nooit* alleen maar naar het oppervlak. Ze weet dat dingen die normaal lijken, dat zelden zijn; het enige wat ze moet doen is zoeken om de mysteries en intriges die eronder schuil gaan te vinden. Net als haar groot-groot-oom, de legendarische detective Sherlock Holmes, heeft Shirley een neus voor mysterie en ze houdt van niks meer dan het uitpluizen van een goede hersenkraker. Gelukkig voor haar, is ze scherp, opmerkzaam en sneldenkend – allemaal belangrijke elementen om een goede detective te zijn.



Shirley gaat naar school op het deftige Sussex Academy. Het zit vol met kinderen uit de hele wereld, en veel van haar zaken beginnen daar. Met haar snelle brein vindt ze lessen geen groot probleem. Er is bovendien altijd genoeg tijd voor observatie en de laatste roddels. Plus, lestijd kan erg bruikbaar zijn om aanwijzingen te overdenken.

Haar leraren op Sussex Academy zijn het er allemaal over eens dat ze een slimme leerling is, maar ze merken vaak wel dat haar gedachten ergens anders in de klas schijnen te zijn. Als ze eens wisten ! Maar zo lang ze goede cijfers blijft halen zijn ze niet al te bezorgd. En omdat Shirley niet graag opvalt, bevalt haar dat prima !

Shirley past redelijk gemakkelijk in het schoolleven, hoewel ze het gevoel heeft dat het soms haar echte werk in de weg staat ! Ze heeft vrienden, en je zal sommigen van hen later nog ontmoeten, maar zo nu en dan voelen zij zich buitengesloten uit haar wereld. Wat ze natuurlijk vaak zijn !

Maar Shirley is bovenal een teruggetrokken persoon; ze realiseerde zich al vroeg dat toewijding een essentieel onderdeel van haar levensdoel was. Aanpassen aan 'normaliteit' om er bij te horen zou opgeven betekenen – en Shirley geeft nooit op.

Tenslotte heeft Shirley zichzelf nog een aantal motto's aangemeten, die haar door het leven helpen en haar met haar detective werk helpen. Ze weet te zoeken naar middelen, motief en gelegenheid en ze kent het belang van bewijs in elke zaak. Als allerlaatst, maar daarom niet minder belangrijk, gelooft ze in het feit dat als je maar goed genoeg zoekt, er altijd wat te vinden is. Wat in het geval van Shirley Holmes zelf zeker waar is !